

Hieronder zie je steeds een stukje van een carnavalsliedje. Er mist echter steeds eens woord. Schrijf het ontbrekende woord in de zin. Misschien ken je het liedje wel en kun je het uit je hoofd. Anders kun je het liedje opzoeken via Google of YouTube. Succes!

Bij ons staat op de _____, het is niet altijd rozengeur.

Ik heb hele grote _____. Oh wat zijn ze groot.

De balletjes van de _____ Die gaan er wel in, wel in, wel in.

Mien, waar is mijn _____? Mien waar is mijn _____?

Brabantse nachten zijn _____

Er staat een _____ in de gang. Bij buurvrouw Jansen.

Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een _____

Ik wil op mijn kop een kamerbreed _____.

Schatje, mag ik je _____?

's Nachts na tweeën, dan komt het _____ hier altijd naar beneden.

En nou die _____, de lucht in

Effe wachten, nog effe wachten... _____ Lalalalaa

Er is maar één _____ en we moeten met zijn twee.

